

INLEIDING

Vandaag gaat de volgende fase van het zomerplan in. De horeca mag tot 01.00 u open blijven, de gezelschappen per tafel worden opgetrokken van 4 naar 8 en we mogen ook weer met 8 volwassenen bij iemand thuis komen. Het samenscholingsverbod vervalt en telewerk is niet langer verplicht. En zo zetten we plots wel forse stappen richting onze hernieuwde vrijheid! Volgende week verschijnt de aller-aller-allerlaatste GVAchterbroek. Heb je dus nog nieuwtjes, oude foto's of artikels, leuke weetjes, ... geef het dan uiterlijk dinsdag door.

'T VERVOLG

Jef Van den Bergh liet nog weten dat bij de foto uit de oude doos van Achterbroek VV (GVA nr. 32) het vraagteken mag vervangen worden door 'Piet Van den Bergh'. 'Met dank aan de opmerkzaamheid van Koen Beyers', voegt hij er nog aan toe.

HET 6DE LEERJAAR ZWAAIT AF ...

... en laat van zich horen. De schoolverlaters van de Linde fietsen op hun laatste schooldag (woensdag 30 juni) met veel lawaai door het dorp en daarbij willen ze van zich laten horen. Hun lagere schoolcarrière zit er op en na de vakantie kunnen ze vol goede moed naar het secundair. Met veel plezier en technisch inzicht hebben ze hun fietsen omgebouwd tot 'lawaai-fietsen'. Wie wuift hen mee uit? Ze vertrekken rond 9.00u op de Brasschaatsteenweg naar de Achterbroeksteenweg, Bloemstraat, Zandstraat, Dr. J. Goossenaertsstraat, Karel Van Thillostraat en het Heiken.

DE SLAG OM ACHTERBROEK

Onlangs kreeg de Kerkraad de eer om bij wijze van 'try-out' de Slag om Achterbroek te testen. 'Getest en goedgekeurd', zoals dat heet. De laatste hand wordt nog gelegd aan de 'gidsenmappen' en dan zijn we er helemaal klaar voor!



UIT DE MILAC-DAGKLAPPER

23 oktober 1965:

'Alex Francken rijdt met zijn brommer door de Zandstraat met een zaaimachine achteraan'.

2 maart 1985:

'De bushalte aan het kruispunt wordt volgekleefd met affiches tegen kernwapens. Twee affiches hingen zelfs ondersteboven, dit is gedaan voor de mensen die gisterenavond bij de Paul waren en nu nog op hun kop staan'.

DEUGDGOENDE HERINNERINGEN

‘Met veel belangstelling lezen we in de krant van 8 en 9 mei 2021 het artikel: ‘Oud klooster omgetoverd tot dorpshuis voor wijk Achterbroek.’ 120 jaar hebben de Zusters van Opwijk in Achterbroek gewoond en dienstbaar geweest in onderwijs en parochie. In 1998 verlieten de laatste 3 zusters Achterbroek, dat waren Zr. Honorata, Zr. Filomeen en Zr. Bella. Ik, de laatste van deze 3, Zr. Bella (Reginalda) lééf nog hoor! Ik ben ondertussen 88 jaar geworden. 13 jaar heb ik in Achterbroek gewoond, waar ik de beste herinneringen aan overhoud. Het was er zeer goed wonen, want we konden er alle 3 goed onze draai vinden. Zr. Honorata in Ziekenzorg, Zr. Filomeen bij de kerkversiering, en ik bij de doopselcatechese. Samen met Zr. Filomeen was ik ook in het zangkoor en gingen we gebedsdiensten voor. Maar er is een tijd van komen en gaan. De afscheidsviering op 16 juni 1998 was een prachtige afronding... Het fotoalbum dat ik daarvan maakte doet me steeds herleven in grote dankbaarheid’.

Blij met de nieuwe bestemming van het kloosterhuis

De Congregatie van Opwijk is blij om de nieuwe bestemming van het kloosterhuis van Achterbroek. Hopelijk biedt het veel mogelijkheden om het gezellige dorpsleven verder te laten openbloeien. Ontmoetingen met vroegere dorpsgenoten van Achterbroek zijn altijd deugddoend. Het waren voor ons mooie pensioenjaren, met onze bijdrage en vermogen en, zoals het in het afscheidsliedje van die viering staat: ‘Zusters, denk nog eens terug aan ons dorp of breng het een bezoek...’. Ja, gedurende de voorbije 23 jaar is dit wel eens mogelijk geweest om mee te leven met lief en leed, maar de jaren gaan zo vlug, en de mogelijkheden op alle gebied verminderen, maar... Achterbroek blijft in mijn hart met veel mooie herinneringen. Zeker volg ik de volgende jaren met veel belangstelling hoe alles evolueert, en hopelijk kunnen wij later wel eens een kijkje komen nemen in ‘HET DORPSHUIS’. Ik zou zeggen: mensen van Achterbroek, doe zo voort in goede samenwerking. Ik wens voor Achterbroek het allerbeste voor groot en klein, voor oud en jong! Tot eens een ontmoeting hier of daar...

Hartelijke groeten uit Kalmthout’.

Zuster Bella Janssens, Kapellensteenweg 83



DENK WEER MEE VOOR ACHTERBROEK

Net als vorig jaar lanceerde het gemeentebestuur een oproep om mee te denken voor Achterbroek. Heb je een kleine of grote ergernis die mogelijk gemakkelijk te verhelpen valt? Gewoon een keizot idee? Of een heel bescheiden voorstel? Geef het gewoon door! De ideeën moeten bijdragen aan het algemeen belang van Achterbroek. Nog tot 30 juni kan je je voorstel(len) indienen. Even herhalen wat er met de gekozen voorstellen van vorig jaar gebeurde: het onderzoek naar het dorpshuis werd afgerond en bevestigde de noodzaak naar een dorpshuis. Het overdekt terras en het generatiepleintje werden overgeheveld naar een groter plan om deze samen te brengen en er een mooie ontmoetingsruimte van te maken. Hiervoor zal een subsidiedossier ingediend worden waardoor dit wat opschuift in tijd. Maaar ... nu is het dus ook aan jullie. Op dit moment staan er voor Achterbroek nog maar enkele ideeën op het platform. Dat mogen er veel meer worden. Bedenk dus wat jij nodig / wenselijk vindt in Achterbroek en geef je idee in via denkmee.kalmthout.be

UIT DE OUDE DOOS

met dank aan Eveline Van Gool voor het artikel en Fons Francken voor de foto's

Op 10 mei 1943 hield burgemeester Adriaan Van Hooydonck, samen met J. Herrijgers, C. Van Thillo, J. Peeters en A. Deckers de Achterbroekse voetbalploeg boven de doopvont. Aanvankelijk speelden de 'zwakke boerkens' wat gelegenheidswedstrijden, maar in 1946 kwamen ze in competitieverband uit in het Katholiek Sportverbond. In 1949 schakelden ze over naar de KBVB. In 1965 speelde Achterbroek voor het eerst kampioen. Hiervoor werden ze op 13 juni officieel ontvangen door het gemeentebestuur.



garde Peeters, Peer Beyers en Staf Van Hees



Jos Herrijgers, Staf Van Hees en Peer Beyers

Officiële huldiging van Achterbroek V.V.

Volgende zondag 13 dezer wordt de nieuwbakken kampioen Achterbroek officieel door het gemeentebestuur van Kalmthout op het gemeentehuis ontvangen. Het zal voor blauwgeel en zijn talrijke aanhangers beslist een heuglijke dag worden, wellicht de grootste uit hun 12-jarij bestaan. Alvorens we de details geven over de viering willen we toch even blijven stilstaan bij het sympathieke ploegje uit de Noorderkempen.

KORTE GESCHIEDENIS

Precies op 10 mei 1943 hield de huidige burgemeester van Kalmthout de h. A. Van Hooydonck samen met Jos. Herrijgers, C. Van Thillo, J. Peeters en A. Deckers de blauwgelen boven de doopvont. Aanvankelijk speelden de «zwakke boerkens» wat gelegenheidswedstrijden, maar in 1946 kwamen ze in competitieverband uit in het Katholiek Sportverbond. In 1949 schakelden ze over naar de KBVB waar ze na een wankel begin toch regelmatig hun streng gingen trekken. De laatste vijf jaren waren ze steeds in het titeldebate betrokken en waar iedereen te Achterbroek reeds lang op 'n titel hoopte, gebeurde dit dan eindelijk dit seizoen. We horen onze vriend Karel Leysens nog die zucht van verlichting laten wanneer ze op Polygoon aan de winst bleven. Dat was een van hun laatste en tevens beslissendste partijen. Achterbroek dat wel tegenstand ondervond van Meer en Gooreind was in feite toch de sterkste ploeg uit de reeks. Het beste bewijs hiervan wordt het best onderschreven door de 50 gewonnen punten, en door de gemiddelde doelaverage per wedstrijd. 133 doelpunten of 4,43 gemiddeld per wedstrijd zegt toch al iets.

KAMPIOENENPLOEGEN...

Tijdens het seizoen hebben we steeds getrouw de prestaties van blauwgeel Achterbroek belicht zodanig dat we hierover niet verder willen uitwijden. Toch past het even de spelers 's belichten die Achterbroek aan de titel helpen, en die tevens een pluim verdienen voor hun uiterste fair-play. Het zijn Theo Jacobs, Leon Van Breda, Jos. Deckers, Fons Ruys, Ludo Delcroix, Laurent Goossens, Maurice Sevenans, Jef

Ribbens, Frans Van Gils, Stan Van Dijk, Guy Nelen, Fons Beyers, Fony Francken, Ludo Bleyenbergh, Marcel Peeters en Hugo Deckers. Van dit kampioen-zestiental was Jos. Deckers met 42 treffers de hoogste scorer voor Laurent Goossens met 34 doelpunten.

Een pluim eveneens voor het bestuur dat steeds trouw op de bres was en die tevens op de rekenen van haar erevoorzitters, burgemeester Van Hooydonck en C. Van Gool. Voorzitter Karel Ribbens, ondervoorzitter De Ruyscher, schatbewaard. Coenegracht, sekretaris Leysens en de leden A. en J. Deckers, C. en K. Geysen, R. De Ruyscher, L. Elst, A. Jacobs, A. en L. Peeters, J. Van den Eynden, M. Van Ginniken, L. en K. Van Staay, F. Van Thillo, alsmede klubgrensrechter K. Jacobs hebben evenals voornoemde spelers eendrachtig ramengewerkt om Achterbroek naar tweede provinciale te brengen.

Een hartelijk proficiat daarvoor.

HULDIGING

Het zal burgemeester Adriaan Van Hooydonck zeker en vast verheugen «zijn» blauwgeel komende zondag officieel te mogen huldigen. Voor Kalmthouts burgemeester wordt het beslist een dag die hij met gouden letters in zijn persoonlijke mémoires zal optekenen. Voor gans supporterend Achterbroek betekent «13 juni» de dag waarnaar ze reeds zolang snakken. Zij zullen wellicht niets van het onderstaand programma willen missen:

9 uur: Bijeenkomst in het voetballokaal.

9.40 uur: Optocht met fanfare en de vlaggen naar de kerk.

10 uur: Plechtige dankmis.

11 uur: Officiële ontvangst op het gemeentehuis te Kalmthout.

14 uur: Feestmaal voor de genodigden en personaliteiten in de feestzaal «Witkap».

19 uur: Publiek kampioenenbal in de nieuwe feestzaal van het voetballokaal.

Het wordt te Achterbroek beslist een grote dag. Gans Achterbroek zal vlaggen voor 't sympathieke ploegje dat tenvolle de titel verdiende en dat zich ook volgend seizoen in tweede wil onderscheiden.

J. Hendrickx.

uit Gazet van Antwerpen van 11 juni 1965.



UIT DE OUDE DOOS

We ontvingen nog een oude groepsfoto van de Boerenbond. Met o.a. Jan Francken, Fons Kenis, Jef Van Looveren, Jos Van den Bergh, Jos Van Eyndt, Jos Peeters, Louis Van Looveren, Louis Peeters, Leon Van Oevelen, Frans Beyers, Jaan Kerstens, Louis Hoppenbrouwers, Jos Van Thillo, Cyriel Commers, Marcel Vissers, Edward Van den Bergh, Frans van Looveren, Eugeen Van den Bleeken, Louis van den Keybus, Fons Bernaerts, Leon Claessens, Louis Van den Keybus, René Van den Keybus, Lowie Francken, Leon Van Loenhout, Fons Francken, Gerard Deckers, Jef Van Gestel, Jos Van Gastel, Jos Van Laerhoven, Frans Van Tichelen, Jos Francken, Jos Bernaerts, Fons Nuytemans, René Van Loenhout, Fons Francken, Fons Elst, Eugeen van Loenhout, Fons Van Looveren, Jos Erreygers, Frans Van Laerhoven, meester Smets, pastoor Henneuse



De Gazet van Achterbroek is een tijdelijke uitgave n.a.v. de Coronacrisis . Redactie: Ann Francken. Contact:GVachterbroek@gmail.com.

Alle eerder verschenen krantjes kan je terugvinden op <https://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek/>