

# GAZET VAN ACHTERBROEK

## DIT ISSEM DAN ...

Nog een laatste keer val ik jullie lastig en wel om mee te delen dat het boek E.I.N.D.E.L.I.J.K. klaar is ☺

Alle krantjes werden gebundeld in het boek 'CORONA@ACHTERBROEK'. De verschillende artikels werden netjes bij elkaar geplaatst en verdeeld in de rubrieken:

- Inleiding
- Helden van hier
- Lokale economie
- Verenigingsleven
- Sprokken
- Hip hip en veel hoera
- Human interest
- De passie van ...
- Hoe ging het nog met?
- De klas van ...
- Uit de oude doos
- Activiteiten

De teksten worden, net als in de Gazet, afgewisseld met de Milac-dagklappers en kussen door de brievenbussen. De verschillende inleidingen werden er uitgehaald (op enkele teksten na), omdat deze vnl. de nieuwste maatregelen verkondigden. Deze maatregelen krijg je netjes opgelijst in de inleiding van het boek. Daarnaast werden een aantal bijkomende informatieve blokjes toegevoegd. Bedoeling is dat ons nageslacht later een duidelijk beeld krijgt van de voorbije coronamaanden. Het boek telt 236 bladzijden A4, wordt gedrukt in kleur en heeft een zachte cover. De kostprijs bedraagt 30 euro/stuk.

Wil je ook een versie van het boek? Geef dan **voor 15 augustus** een seintje via [gvachterbroek@gmail.com](mailto:gvachterbroek@gmail.com) en stort het juiste bedrag op rekeningnummer BE13 8637 1702 6339 Betaal je liever cash, kan dit (**enkel en alleen**) bij Elza Simons, Brasschaatsteenweg 36, met onderstaand bestelformuliertje.

**Opgelet:** er worden geen nabestellingen gedaan.

**Voor alle duidelijkheid:** de oorspronkelijke krantjes blijven nog beschikbaar via [binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek](http://binkalmthout.be/gazet-van-achterbroek). Je kan deze daar nog steeds downloaden of teruglezen.

**Nog voor alle duidelijkheid:** ik word hier niet rijk van ☺. Ik laat het boek voor mezelf drukken, maar kan het in 1 moeite ook voor anderen mee bestellen.



Naam: .....

Adres: .....

.....

bestelt het boek 'CORONA@ACHTERBROEK' en betaalt hiervoor cash € ..... aan Elza Simons.



Maart 2020.  
De wereld wordt getroffen door een nieuw virus. Eén voor één moeten alle landen maatregelen nemen en massaal 'op slot' gaan, in lockdown. Waar dit enkele jaren nog pure fictie was in de TV-serie Cordon haalde de realiteit deze fictie keihard in.  
'Save the summer' klonk het. We zouden enkele weken in lockdown gaan om daarna terug een zorgeloze zomer te kunnen beleven. Helaas, het draaide anders uit. Want niet alleen de zomer van 2020, ook deze van 2021 werd gedomineerd door corona.  
Zal de wereld ooit nog coronavrij zijn? Enkel de tijd zal het leren.  
Tijdens de eerste lockdown startte ik met de Gazet van Achterbroek, een wekelijks krantje dat vnl.

digitaal maar ook op papier aan alle leden van Samana Achterbroek en de Achterbroekse rusthuisbewoners werd bezorgd. Het krantje moest voor verbinding zorgen met elkaar en met het dorp en dit in tijden waar we met z'n allen 'in ons kot' moesten blijven.  
Dit boek bundelt alle verschenen krantjes, met dat klein beetje meer. Opdat alle verschenen getuigenissen bewaard blijven.



'Blijf in uw kot. Ik meen het, hé.  
Blijf thuis!'  
Maggie De Block, minister van Volksgezondheid op 3 maart 2020  
'Blijf in uw kot' werd de slogan van de pandemie.

Tekening door Marjolijn Van Laerhoven