

## Ouderen van dagen met een jong hart!

In onze parochie hebben we gedurende een korte tijd twee Christelijke bonden gehad, die allebei beweerden "de ware" te zijn. Veel bejaarden waren lid van de twee, kwestie van niets te missen. Ooit werd ik eens door Maria Ibens, secretaris van de bond waarvan de heer Van den Brande voorzitter was, benaderd. Hij was gepensioneerd adjudant-chef in het Belgische leger. Hij bezat een enorme verzameling postzegels. Hiermede bouwde hij een prachtige tentoonstelling op in de toenmalige parochiezaal. Als aanvulling waren er ook twee kleinere tentoonstellingen van andere verzamelaars. Er was er één met als thema "ruimtetuigen." De namen van deze personen weet ik jammer genoeg niet meer. De heer Van den Brande had van de post gedaan gekregen dat er blanco omslagen verkocht mochten worden, met een speciale postzegel en een speciaal gedateerde poststempel. Ik heb er zo één gekregen, maar ik heb hem aan een verzamelaar gegeven. Ik hoop dat er zich nog één in het archief van Kalmthout bevindt. Ook voor deze vereniging heb ik mijn klassieke voordracht, over het bewaren van geneesmiddelen, gegeven. Driemaal, telkens met ± 10 jaar ertussen, heb ik die voordracht gegeven voor de bond die al het langste bestond, en waarbij Jef



Broos en zijn vriend Balemans zeer actief waren. Na het overlijden van de heer Van den Brande gingen de leden terug naar de originele vereniging. Van de voorzitters herinner ik me nog de naam Jaspers, en de naam Janssens meen ik mij ook nog te herinneren. Telkens er een nieuwe voorzitter aangesteld was werd ik gevraagd mijn verhaal te komen vertellen. Ik stond op het podium om te spreken en kreeg hiervoor 15 minuten tijd. Dicht bij de toeg, aan de andere zijde van de zaal, zat een groepje dat regelmatig zat te

grommelen en te kuchen. Na 10 minuten werd ik zo gestoord dat ik voortijdig moest afhaken. Deze kaartshoek bestond uit fervente spelers die elke week samen kwamen, en niet konden wachten om met hun spel te beginnen. Er waren zelfs enkele dames bij die voor koffie en thee zorgden. Ik denk dat het bij deze vereniging was, dat er af en toe een bezoek werd gebracht aan de ene of andere firma. Daarna werd er stevast halt gehouden aan een danscafé; ik hoorde regelmatig de naam van de "Veertien Billekes" vernoemen. "De Blauwe Donau", op de Bredabaan in Brasschaat, was meestal de laatste stop vooraleer naar Heide terug te keren. Zelf ben ik nooit lid geweest van deze verenigingen. Ik denk, dat deze bijeenkomsten allemaal plaatsgrepen in de jaren 60 -70 en misschien begin 80. Zijn er lezers, die hierover iets meer kunnen vertellen? Doe het aub.

*(bijdrage van Louis Verpraet, Heidestatiestraat)*

## Bijzondere postzegel naar aanleiding van 85 jaar VTB-kultuur!



Vtb-kultuur bracht zopas een bijzondere postzegel uit. In 2022 viert VTB-kultuur Kalmthout haar 85<sup>ste</sup> verjaardag. De bijzondere zegel is een realisatie van de postzegelclub Kalmthout. Aankopen kan je deze postzegels alleen per vel van 20 zegels aan de prijs van 26,59 euro. De aankoop kan vanaf september tot 15 november dit jaar. Café 't Vliegend Wiel was gelegen in de Dorpstraat (nu Kapellensteenweg). Het bevond zich

iets voorbij de politiebureel richting Kalmthout kruispunt naast de toenmalige feestzaal De Vrede. Bestellen van een vel postzegels kan via [kalmthout@vtbkultuur.be](mailto:kalmthout@vtbkultuur.be) of 0479/69.84.92.

## Uit het boek “Kalmthout aan de IJzer” van Louis Van Loon

Volgende zondag is er opnieuw een plechtigheid aan het oorlogsmonument op het Heidestatieplein, misschien een gelegenheid om eens stil te staan bij een passage uit het boek van Louis Van Loon. Het boek gaat over zijn ervaringen aan het front in 1918. We lichten er de gebeurtenis van 10 oktober 1918 uit:



“De ganse dag kanonvuur. Vier soldaten gingen ’s avonds de post aan de haag bezetten. Ik moest met drie soldaten een honderdtal meters vandaar links van de haag de wacht houden. Het kon rond 8u ’s avonds geweest zijn toen het ontploffen van handgranaten en gewerschoten ons deden opspringen. Het was aan de haag, onze vier kameraden werden aangevallen. Met kloppend hart aanhoorden we dat gevecht, maar wij konden of mochten hen geen hulp brengen want wij zaten daar ook dicht bij de Duitsers, die ons nu elk ogenblik konden aanvallen. Onze kameraden aan de haag verdedigden zich dapper, hun handgranaten en gewerschoten knalden zonder ophouden. Het was als vuur en vlam aan de haag! Opeens werd alles stil. Wat zou er van onze kameraden geworden zijn? Plotseling hoorde ik voor onze post, uit de richting van de vijand, een gerucht en doffe voetstappen. Was het misschien de vijand die ons ook wilde aanvallen? De handgranaten gereed om te werpen, wachten wij gespannen maar vastbesloten, wij zullen ze voor zijn! Laat ze maar komen!

Een donkere gestalte kwam op ons toe! Halt! Wie daar?, riep ik, de bajonet geveld. Maar een pijnlijke zucht die wegstierf in de stilte was het enige antwoord. Spoedig herkende ik hem, het was Jac Coninx, één van de vier soldaten van de zopas aangevallen post aan de haag. Hij viel bij ons neer en stak wenend zijn rechterarm omhoog waaraan de hand nog met dunne peesjes vasthing, ook zijn rechterbeen was gans doorwond. Wij begrepen niet hoe hij tot bij ons was geraakt. Hij wist niets van zijn andere kameraden. Er werd spoedig hulp ingeroepen en de gewonde werd naar de verplegingspost gebracht. Een weinig later kwamen nog twee kameraden van de aangevallen post bij ons aangesnel, die waren niet gewond. Maar de vierde kwam niet! Alle grachten en kanten werden afgezocht, de gehele nacht door geluisterd of men hem niet hoorde, in stilte op zijn naam geroepen, maar alles tevergeefs. In de vroege van 11 oktober 1918! De morgen kwam op en wij moesten noodgedwongen onze opzoeking staken toen wij opeens hem vonden: daar lag Georges De Wiekere dood! Op de kant van de gracht, het geweer nevens hem en met een boomtak in de

rechterhand. Zijn lijk werd naar de hulppost gedragen. Hij zou tenminste in zijn eigen dorpje begraven worden, want hij was van Proven, een dorpje achter het front. Dit voorval had ons diep ontroerd, wij waren er allen innig van aangedaan. De ganse lange dag werd er geen woord gesproken en bleef het eten onaangeroerd, wij zaten treurig ineengedoken in de gracht. De Wiekere die dood was en Coninx de vreselijk gewonde, waren twee goede vrienden, helaas het noodlot bracht hier een droevige scheiding!



## De donkere dagen komen er weer aan!



Ook in het 'nieuwe normaal' komen de donkere dagen eraan ... daarom dit jaar een uitgesteld:

# BIN Kerk-Café

## op zaterdag 23 oktober

Iedereen van harte welkom van 10 tot 18 uur  
in de Sint-Jozef Kerk in Heide-Kalmthout.

met medewerking van:



De Algemene directie voor Veiligheid en Preventie lanceert een nieuwe campagne. BeSafe@home richt zich op verschillende fenomenen van eigendomsriminaliteit waarmee burgers worden geconfronteerd: inbraak, diefstal met list, gauwdiefstal, fietsdiefstal, diefstal in auto's, cybercriminaliteit, diefstal van gegevens op smartphones. Zij nemen het initiatief om de burgers het hele jaar door te sensibiliseren over deze problematieken. Tijdens de eerste preventieweek zal aandacht worden besteed aan inbraakpreventie, zij zal plaatsvinden **van 18 tot 24 oktober 2021**. Zoals gewoonlijk is het begin van de donkere maanden het ideale moment om burgers te sensibiliseren over de noodzaak om zich te beveiligen tegen inbraken. Eén van de doelen is de functie van de diefstal-preventieadviseur onder de aandacht te brengen. Burgers worden aangemoedigd op (opnieuw) contact te nemen met de DPA van de politiezone. Mogelijkheden zullen aangereikt worden tijdens het BIN-kerk-café op **zaterdag 23 oktober** tussen 10u en

18u. Wij heten u daar allen hartelijk welkom!

## De Heibos-ploeg!



In een artikel welke wij vorige week publiceerden vroeg Louis Verpraet meer informatie over het ontstaan en de eerste jaren van de voetbalploeg Heibos. Wij vonden in elk geval een foto van Stan Wagemans die hij op facebook plaatste. Nu nog namen op plakken en misschien een verhaaltje erbij, wie doet een poging om de geschiedenis kracht bij te zetten!

## Weldra Kalmthout in "Beelekes II"

Kalmthout in Beelekes II bespreekt 6 kortverhaaltjes van legendes en inwoners. Voor Heide brengen we vrijheidsstrijder Max Temmerman in de aandacht. Zijn levensloop en verblijf in Heide komen uitgebreid aanbod. En wie kent er niet de capriolen van 'Vettige Rik'. Hem te volgen in zijn doen en laten was een belevenis op zich. Zijn handelingen bij het bereiden van een cervela zijn hilarisch. Elk verhaaltje eindigt met een dossier waarbij we meer info verstrekken rond het stripverhaaltje. Ook Smid Louis Aerts, de Gover, Je-anneke van café Kolen-handel en de touwslagerij komen aan bod. U kunt deze unieke strip bestellen via [stripkalmthout@vwwkalmthout.be](mailto:stripkalmthout@vwwkalmthout.be). Deze uitgave verschijnt in een softcover en luxe hardcover. Bezoek tevens de tentoonstelling rond deze figuren op 20/21 en 27/28 november in arboretum Kalmthout van 10 – 17. De stripauteurs zullen beide zondagen komen signeren van 14 -16 uur.



**CORONAVIRUS**

Heide vertelt is een tijdelijke uitgave

Redactie: Louis van den Buijs  
[vandenbuijslouis@gmail.com](mailto:vandenbuijslouis@gmail.com)  
0477/22.24.81

Eerder verschenen krantjes kan je downloaden via [www.binkalmthout.be](http://www.binkalmthout.be)