

Heide vertelt

nummer: 140

4 september 2022

## Kalmthoutse ereburger Herman Vanspringel overleden.



In Grobbendonk (Bouwel) overleed vorige week wielrenner Herman Vanspringel. Herman werd geboren in Ranst (Pulle) op 14 augustus 1943 en kon terugblikken op een meer dan behoorlijk palmares in het wielrennen. Ook in onze gemeente was Herman geen onbekende. In 1997 besloot de Kalmthoutse gemeenteraad Herman tot ereburger van de gemeente Kalmthout te benoemen. Vooral het verlenen van zijn naam aan de wielervedstrijd “Wisselbeker Herman Vanspringel”, van het Kalmthoutse Wielersportcomiteit, lag mee aan de basis om deze beslissing te nemen. Ik herinner mij deze viering in het Kalmthoutse gemeentehuis als geen ander. Het werd een fantastische feestzitting ingeleid door Veronique De Cock met als gastspreker Marc Uytterhoeven. Marc schetste toen op een ludieke manier hoe hij supporter werd van Herman en gaf een overzicht van Hermans

carrière op een manier welke niet navolgbaar was. Herman is ook altijd dankbaar gebleven voor zijn ereburgerschap en zakte jaarlijks af naar Kalmthout voor de nieuwelingenwedstrijd “Vanspringels Diamonds” welke in Nieuwmoer plaatsvond. Maar ook de andere wielervedstrijden in onze heidegemeente volgde hij, zo was hij ook meer dan eens een gewaardeerde gast tijdens de Internationale veldrit Bosduin. Meer dan een vriendschapsband had Herman met Luc Wuyts uit onze gemeente en jarenlang de organisator van de Wisselbeker Vanspringel. Luc was net zoals Marc Uytterhoeven al vanaf zijn jeugd jaren een Herman Vanspringel supporter. Het was Luc die Herman naar Kalmthout haalde om hem te overhalen zijn naam te verbinden aan de nieuwelingenwedstrijd. In 2020 schreef Luc Wuyts het boek “Herman Vanspringels Diamond” waarin hij met veel lof spreekt over Herman, zijn carrière, Herman als mens, Herman als volkse held. Ook op de begrafenis deze week donderdag was Luc één van de sprekers. Ook Marc Uytterhoeven kwam tijdens de begrafenis aan het woord en bracht op een heel eigen manier een hommage aan Herman. Onder de aanwezige heel wat oud renners en mensen uit het wielermilieu. Wie het boek dat Luc Wuyts schreef nog wil kopen kan surfen naar [www.hermanvanspringeldiamond.be](http://www.hermanvanspringeldiamond.be). Met het overlijden van Herman verliest de gemeente Kalmthout één van haar ereburgers.

*(van uw redacteur, op de foto toont Herman het boek van Luc Wuyts tijdens de voorstelling van het boek in Grobbendonk vorig jaar)*

## Kalmthout nam afscheid van nog twee bekende mensen!



Ook in Kalmthout werden afgelopen week twee mensen begraven die goed gekend waren in onze gemeente. In het rouwcentrum Hofmans werd vorige week vrijdag afscheid genomen van Yvonne Van Meer, echtgenote van Willy Prenen. Jarenlang was Yvonne het gezicht van bakkerij “Willy” Prenen in de Bezemheide (Kapellensteenweg). Yvonne werd geboren op 22 februari 1946 en groeide op in Achterbroek als dochter van beenhouwer Van Meer. Na haar huwelijk werd ze bakkersvrouw om zo haar man Willy bij te staan in de bakkerij en de bakkerswinkel. Nadat Willy en Yvonne besloten hadden hun zaak over te laten aan hun zoon Nico bleef Yvonne nog vele jaren hulp bieden in de winkel. Menige lezers zullen haar zo herinneren. Na een kortstondige ziekte overleed

ze op 17 augustus in de kliniek Middelheim te Antwerpen.

Daags na Yvonne werd in de overvolle parochiekerk van Heide architect Jef Boden begraven. Jef werd geboren in Kalmthout op 17 augustus 1952. Hij groeide op in het grote gezin Boden in de Bezemheide. In zijn jeugd jaren maakte Jef deel uit van de voetbalploeg Bezemheide sport. Na zijn studies begon hij te werken als architect en bouwde zo een architectenbureau uit, gevestigd op de Kapellensteenweg. Jef was gehuwd met Rita Matthyssen, was vader van drie kinderen en opa van zeven kleinkinderen. Een paar jaar geleden werd Jef ernstig ziek maar hij was toch wel wat hersteld geraakt van deze ernstige ziekte. Enkele maanden geleden herviel hij terug en moest de strijd opgeven.



***Wij bieden onze deelneming aan voor de beide families.***

## Over “Miss Coulton” en de Heidestatiestraat!



Ter aanvulling van “Heide vertelt, nummer 138 van 21 augustus”, wil ik nog het volgende vermelden bij Kunstschilder Ernest Midy. Ik las dat hij een vriendin had, met name “Miss Coulton”. Deze dame kan ik me nog goed herinneren uit mijn jeugd jaren. En zoals Louis Verpraet al schreef, was zij een éénzame vreemde madam. Mijn ouders zeiden wel eens dat zij precies een heks was, daarom waren vele kinderen bang van haar. Tot daar mijn herinnering aan haar. Zij woonde in een huis, dat moeilijk te zien is vanuit de Heidestatiestraat, maar als je op het perron richting Essen staat kan je het duidelijk zien. Momenteel is dit bewoond door Peter De Smet, een gerenommeerd zangleraar waar vele BV’s, hun stemmen kwamen verbeteren, zoals Sam Gooris, Koen Wauters van Clouseau en andere. Na een beetje opzoekingswerk heb ik een aankoopakte gevonden van het pand in de Heidestatiestraat, dat mijn vader aangekocht had in 1961. Dat ging over de villa

“Trevena”. Hij had dit aangekocht van een zekere Lionel Max Auguste Joseph Leopold CARRERE, die tante moest zeggen tegen Miss Coulton. Hij had dit pand verkregen door een schenking van haar, in 1927. Om een idee te geven wat de grondprijs toen in 1961 was: hij betaalde 230.000 Bfr of € 5.700,00 voor 830 m<sup>2</sup>. Haar volledige naam was Sarah Memoria Trevena COULTON, geboren op 23

november 1882 te Isleworth Londen en overleden te Kalmthout op 13 december 1966. (Opgezocht bij Geneanet). Villa Trevena was vanaf begin jaren 1960 tot begin jaren 1970 bewoond, op het gelijkvloers was er de Belgische Bank voor Industrie welke later overgenomen is door de Bank Brussel Lambert en boven woonde de familie Verhelst met hun zoon **Eric Verhelst**, die nu wereldwijd gekend is met zijn monumentale werken over de wereldcontinenten heen. In meer dan 20 landen kan je zijn beeldhouwwerken bewonderen. Vanaf 1973 is de bank verhuisd naar een pand van "Dolf Cloof", aan de andere kant van de Heidestatiestraat, nadat deze gestopt was met zijn fietsenwinkel. Daarna was er een reclamebureau in gevestigd alwaar je annonces kon zetten in hun weekkrantje. De naam ervan was "Kurbo". De zaakvoerder, wiens naam me nu ontgaan is, was de echtgenoot van Coiffeuse Maglo, uit de Sint Jozeflaan achter de kerk (zij had daar een kapsalon). Daarna is Ludo Dua er een kiné praktijk begonnen tot 2008. In 2009 werd het pand afgebroken en op 16 september 2011 werd op die plaats het privé sauna en wellness center "Un peu d'O" geopend.



*(Bijdrage door Marc Lauwereyssens)*

## Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)

**Week 36 van 5 september 11 september 2022**

**8 september: Onze-Lieve-Vrouwe-Geboorte:** De kerk viert slechts drie aardse geboortedagen: van Maria (8 september), van Joannes de Doper (24 juni) en van Jezus, op (25 december). Voor alle andere heiligen wordt met de "dies natalis", de geboortedag van de hemel bedoeld.

- **Als Maria is geboren, boerkens, zaai dan spijtig/vlijtig uw koren.**
- **Op Maria' geboort, trekken de zwaluwen voort.**

Over de septembermaand: de zwaluwen worden alsmaar onrustiger. Vertrekken we in oktober, of wachten we tot begin oktober? Met honderden bij elkaar zijn ze al lang klaar voor hun vertrek. Het is wachten tot hun instinct de juiste impuls geeft. *(In Heide vertelt n° 135 schreef ik "zijn de ooievaars er op 21 augustus nog", dan zou dit volgens de volksweerkunde op een zachte winter duiden).* Hebben jullie er nu nog gezien?

**September spreuken:**

- **Als september van goed humeur is, krijgen wij nog een schone maand, want oktober kan er niet voor instaan.**
- **De boer in september wel vaart, als hij 't weder vindt zoals in maart.**
- **Die van Leuven kermis (begin september) keren, bergen de winter onder hun kleren.**
- **Nooit kan september goedmaken wat augustus niet wilde afmaken.**
- **September is de meimaand van de herfst.**
- **September in een goed humeur, het weer in de fleur.**
- **September is als een boze vrouw: eerst zo warm en dan zo lauwwarm.**



## Au bon Marché!



De postkaart die werd opgenomen in Heide Vertelt (nummer 138) toont inderdaad de winkel van Tallier. In de catalogus van Hoelen postkaarten is er nog een latere versie (nr. 9082) waarbij als titel gegeven wordt "Au bon Marché" bij G. Tallier. Dat was de winkelnaam. Het pand bestaat nog steeds en is nu Optiek Oog en Blik. Germaine Tallier (G. Tallier dus) was de dochter van Karel Tallier. Ze heeft na het overlijden van haar vader in 1930 nog enkele jaren de winkel opgehouden, maar is dan in 1936 of 1937 uit Heide vertrokken.

(bijdrage van Danny Mathysen)

## Uit de oude doos!

Heel wat mensen denken met veel nostalgie terug aan het legendarische café "Jagersrust" op de Kalmthoutsesteenweg in Kapellenbos en velen hebben zeer mooie herinneringen aan de tijd van "Jeanneke". Wie heeft daar nooit aan de toog gehangen? Het was een ontmoetingsplaats voor jong en oud, arm en rijk! Jeanneke kon café houden op een onnavolgbare manier. Dat het momenteel wat minder goed gaat met de horeca merken wij vooral op zondag. Toeristen zijn gewoon om deze



periode de "purperen heide" te bezoeken en het bezoek eindigen op het Heidestatieplein hoorde er meer dan eens bij. Stilaan begint het een probleem te worden om deze toeristische trip op die manier te besluiten! Wie mooie herinneringen heeft aan het nostalgische café Jagersrust mag deze gerust eens op papier zetten, we kijken er naar uit!

*"Heide vertelt" is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op zondagmorgen.*

*Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).*

*Redactieadres: [vandenbuijslouis@gmail.com](mailto:vandenbuijslouis@gmail.com)*

*Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de website [www.binkalmthout.be](http://www.binkalmthout.be)*

