

Heide vertelt

nummer: 145

16 oktober 2022

De Kalmthoutse brandweer in 1973!

Vorige week bracht onze medewerker Paul Witters een artikel uit over de Kalmthoutse brandweer. Toeval wil dat wij deze week bij het snuffelen in het archief op een uitgave uit 1973 stootte. Het programmaboekje dat ter gelegenheid van de "Internationale zeskamp in Kalmthout" werd uitgegeven geeft een overzicht van het Kalmthoutse brandweerkorps in dat jaar. We vonden het interessant om jullie dat na zovele jaren mee te laten lezen.



Petrus (Piet) Van Wesenbeeck (juwelier Driehoekstraat) was toen de luitenant-bevelhebber van de brandweer en dokter Alfons Willemsen was de luitenant-geneesheer. Gerard (Jan de garde) Hertoghs was de sergeant-majoor. Jan Loos (elektricien) en Alois Van der Avert (schilder) waren sergeanten. Jos Van Oevelen (smid) en Christiaan Vanthillo (kolenboer) waren de korporaals.

Als brandweermannen fungeerden toen: Henri (Rik) Den Hartog (in

Amerika) Jan Paardenkam, Frans (Sooi) Vanthillo (houthandelaar), Louis Tax (hoogspanning Ebes), Henri Nagels, Frans (Sooi) Stevens (meesterwerkman gemeente), Jozef (Jos) Elst (bediende gemeente), Leon Brughmans (den boer), Emiel Vanwesenbeeck (juwelier), Walter Dam, André De Clercq, Jozef Bernaerts (beenhouwer), Jozef (Jef) Vanwesenbeeck (bakker), Frans Van Trier (garagist), Herman Clissen (garagist). Ludo van Gansen en Willy Vanthillo waren toen de twee jongsten. Gerard Vissers was de ere-commandant.

In die periode had Nieuwmoer ook nog een brandweerafdeling, daar voerde Eugeen Dejongh als korporaal het commando. Hij werd bijgestaan door de brandweermannen Aloysius Aerts, Sooi Van den Broeck, Stan Wouters, Petrus Arnouts van de Kerstraat en Petrus Arnouts uit den Blik, Jérôme Commissaris, Sooi Gommers, Achiel Tilborghs, Frans Van Loon en Jozef Van Loon.

De meeste van de groep in Kalmthout woonden in de onmiddellijke nabijheid van de brandweerkazerne. Zij werden opgeroepen door het in gang zetten van een sirene. Deze stond op de woning van politiecommissaris Jacqmain (nu het Strijkatelier tegenover Petit Paris). In Nieuwmoer hadden de brandweermannen een minimum aan materiaal ter beschikking om ingeval van brand in hun wijk de eerste bluswerken uit te voeren, in afwachting van de komst van de mannen van Kalmthout!

(foto van het marcherend brandweerkorps van Kalmthout in de jaren 1960)

Antwerpse windmolens stil na aanvaring met lepelaar!

Soms kan nieuws je verrassen. Vandaag 12 oktober 2022 hoorde ik in het ochtendnieuws dat een energiebedrijf in de Antwerpse haven 200.000 euro verlies moet optekenen. Enige tijd geleden kwam een lepelaar in aanvaring met de wieken van een windmolen en overleefde het niet. Om deze reden moeten de windmolens in het havengebied vier maanden worden stilgelegd tot de lepelaars, binnen enkele dagen, richting het zuiden zijn vertrokken. De lepelaar is een beschermd vogel. Rond 1970 waren er nog 170 broedparen actief in de lage landen, nu zijn dat 2.500 paren. De lepelaar heeft zich dus spectaculair hersteld en vindt, vooral in Nederland waar veel moerasachtige gebieden zijn, de geschikte broedplaatsen. Van februari tot september/oktober verblijven zij in onze streek. Vervolgens gaan ze in het zuiden overwinteren.



Wat er in de Antwerpse haven gebeurde met die lepelaar is accidenteel en zal waarschijnlijk niet zo talrijk voorkomen. Het is eigenlijk een ongeval zoals er dagelijks ook met mensen in het verkeer gebeuren. Het stemt dan ook tot nadenken. Wordt het verkeer stilgelegd nadat er iemand is verongelukt of zwaar gekwetst is geworden? Neen, als de vaststellingen zijn gedaan gaat het verkeer gewoon verder. Worden windmolens stilgelegd nadat er een lepelaar accidenteel is omgekomen, ja! De mens is toch ook een beschermd wezen?

Zeker in deze tijden, wanneer energie schaarser en vooral duurder wordt, is dit iets om over na te denken. Zeker is, de dieren en vogels moeten onder bepaalde omstandigheden beschermd worden, dat staat buiten discussie. Heeft dit iets te maken met bescherming, naar mijn mening niet, het gaat om een ongeval zoals er dagelijks zoveel gebeuren op de openbare weg! Moeten hiervoor dan windmolens in de haven worden stilgelegd, echt iets om over na te denken?

Herdenking bevrijding op zondag 23 oktober.



Volgende zondag, 23 oktober, wordt aan het monument op het Heidestatieplein de bevrijding van Kalmthout herdacht, dit gebeurde 78 jaar geleden door de Canadezen. De plechtigheid start om 15uur. Verschillende muzikale momenten en speeches worden er gebracht naast een bloemenhulde door de verschillende organisaties. Daarnaast zullen ook verschillende oude militaire voertuigen in colonne te zien zijn. Nadien volgt een receptie.

BIN-cyber café even in de koelkast!

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 oktober was het BIN-cyber-café gepland in de kerk van Heide. Bedoeling was een project voor te stellen wat in de toekomst BIN-leden moet helpen om hen te wapenen tegen de cyber-criminelen. Het project is een initiatief van het BIN-kenniscentrum met de medewerking van heel wat diensten. Er is heel wat werk om dit verder uit te werken en daar knijpt het schoentje wat. Om dit alles



goed te kunnen opstarten zal het geplande event worden verschoven naar het voorjaar. We houden jullie op de hoogte.

De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis!

Het boek "De Kalmthoutse GOUDEN sportgeschiedenis" zal er zijn op 18 november. Die dag wordt het voorgesteld door VRT-journalist Chris Van den Abeele. Ondertussen wordt de laatste hand gelegd aan het werk. Als je nog een bijdrage kan aanbrengen die verrijkend kan zijn voor het schrijven van de Kalmthoutse sportgeschiedenis, het kan deze week nog, nadien sluiten we definitief af. Zij die reeds een boek hebben besteld kunnen dit vanaf maandag 21 november afhalen in het gemeentelijk zwembad (**tot 31 oktober aan 12 euro te bestellen**). Vanaf 21 november zal het boek ook te koop worden aangeboden in het gemeentelijk zwembad en bij Visit Kalmthout **aan de prijs van 16 euro**. Heb je interesse om het te gaan lezen, bestel het vandaag nog. Je kan dat doen door naar deze site te gaan: www.kalmthout.be/50-jaar-sportraad



Het boek zal naast de geschiedenis van de Kalmthoutse sport ook hoofdstukken brengen over 50 jaar sportraad, de Kalmthoutse sportaccommodatie, de Kalmthoutse sportfiguren en de sportdienst. Achteraan in het boek kan je kennis maken met het huidig rijk verenigingsleven dat er vandaag is om sport te brengen in onze gemeente. Het boek is doorspekt met verhalen uit verleden tijd, beschrijft mensen die belangrijk waren voor de sport in onze gemeente en zorgt ongetwijfeld dat heel wat herinneringen terug bovengehaald worden!

Straatfotografie in de kijker!



De Kalmthoutse fotokring organiseert een unieke tentoonstelling in de polyvalente zaal van het Gitok. Het thema dit jaar is straatfotografie. De foto's die worden tentoongesteld leveren unieke beelden op. Naast het bezichtigen van de foto's zullen de bezoekers ook een multimediate projectie te zien krijgen. Wie een bezoek wil brengen kan terecht op 29/10 en 5/11 van 14u tot 18u of op 30/10,

6/11 en 11/11 telkens van 12u tot 18u. Iedereen is welkom. De toegang is gratis.

Lijn 12 vernieuwd!



In het kader van grote vernieuwings- en onderhoudswerken sluit Infrabel tijdens alle weekends van oktober, 5 en 6 november het treinverkeer op L12. Alle rails op deze spoorlijn worden nieuw aangelegd. Tot Kapellen zijn deze werken al uitgevoerd en nu begint men aan het traject

tussen Kapellen en Essen. Om naar de toekomst toe de veiligheid en de snelheid op deze lijn te verbeteren zijn deze werken dringend nodig. In een volgende fase moet ook de bovenleiding volledig vernieuwd, stroomdraad en masten.



Heide zegt het met Heiligen wee(r)tjes (Paul Witters)

Week 42 van 17 oktober tot 23 oktober 2022

18 oktober: Lucas:

Als Sint-Lucas zijn mantel draagt vriest het dat het kraakt

Wie met Sint-Lucas rogge zaait, het jaar daarop met genoeg zaait

23 oktober: Severinus

Met Severijn zal de eerste kou er zijn

Op Sint-Severijn kan het al winter zijn

In de volksmond spreekt men ook dikwijls over 't vallen van 'blad en 't komen van 't blad. Nu in deze periode is het zover, en het woord is aan oktober

Worden de bladeren geel en krom, kijkt naar uw kachel om

Valt 't loof vroegtijdig van de bomen, Dan is de winter niet te schromen

Oktobertooi met groene blaân, duidt vaak een strenge winter aan

Ook in oktober blijft de natuur nog even de overvloed van de zomer aandragen. Eikels, beukenootjes, kastanjes en vele zaden om de soort in stand te houden en de levende have buiten te voeden. Paddenstoelen, begeleid door vocht en broeierige temperaturen, gaan een nieuw hoogtepunt brengen in de totale rol die de natuur speelt. Nog kan de herfst even de hand reiken aan de lente. Net als in september proberen enkele planten nog even opnieuw te bloeien. Het is als een afspraak, een gouden verbond. Herfst is afsterven, maar ook leven voor een nieuwe lente, die nu al herinnert te zullen terugkeren. De vogelwereld is druk in beweging. Onze zomergasten verdwijnen, de wintergasten komen aan en doen zich samen met de thuisblijvers te goed aan de weldaad van de natuur. De grootsheid van een volle zomer sterft langzaam en waardig af, begeleid door een bonte verkleuring, die meer en meer naar haar hoogtepunt gaat.



Dank je wel !



Onze medewerker Paul Witters wil iedereen die reageerde op zijn oproep danken. Ondertussen blijft hij werken aan een boek dat de geschiedenis van dit Kalmthoutse bedrijf zal blootleggen.

Uiteraard zijn reacties nog altijd welkom

witterspaul@gmail.com

Heide vertelt” is een tijdelijke uitgave, gestart als BIN-initiatief tijdens de coronaperiode. Verschijnt wekelijks digitaal op zondagmorgen.

Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).

Redactieadres: vandenbuijslouis@gmail.com

Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de website www.binkalmthout.be

