



Heide  
vertelt



228

26 mei 2024

## G-sporters wachten op jullie aanmoedigen!



Ze zijn er klaar voor! Onze G-sporters wachten op jullie aanmoedigen. Heb je vandaag geen verdere plannen, zak dan even af naar het voetbalveld van Heibos en kom onze G-sporters aanmoedigen (vanaf 13u). Wielrennen, voetbal, tennis, boccia en aan rolstoel-wandeling staan op de agenda. Harmonie Bos en Hei zorgt samen met een drumband voor de animatie!

## Fietsen voor de kade!

De VZW "Heide leeft" organiseert op zondag 16 juni haar jaarlijks evenement "fietsen voor de kade", het is zoals gebruikelijk een leuke fietszoektocht voor het hele gezin met een goed doel voor ogen. De opbrengst gaat naar De Kade. Starten kan die dag tussen 10u en 11u30 aan 't centrum in heide, vooraf inschrijven is niet nodig. Dit jaar kan je na de fietszoektocht in 't Centrum genieten van een BBQ, hiervoor moet je wel vooraf inschrijven. Stuur hiervoor een mailtje naar [tcentrum@telenet.be](mailto:tcentrum@telenet.be). Ter plaatse bij De Kade worden naar gewoonte opnieuw spelletjes voorzien en is er een terras met een klein verkoopstandje.

**FIETSEN VOOR  
DE KADE**

De fietszoektocht voor het hele gezin!

**ZONDAG 16 JUNI 2024**

**5€ DEELNAME**

**VERTREK TUSSEN 10u EN 11u30**

**VERTREK EN AANKOMST AAN  
CAFÉ 'T CENTRUM IN HEIDE-KALMTHOUT  
TEN VOORDELE VAN DE KADE**

Aansluitend is het mogelijk deel te nemen aan de bbq in 't Centrum  
mits tijdig inschrijven : [tcentrum@telenet.be](mailto:tcentrum@telenet.be)

MEER INFO via mail : [heideleefvzw@telenet.be](mailto:heideleefvzw@telenet.be)

## Samen Pinksteren vieren!

Wegens de jaarlijkse straatfeesten was de kerk in Kalmthout-Centrum moeilijk bereikbaar, waardoor het kerkkoor Sint Cecilia met Pinksteren, op 19 mei, verkoos om uit te wijken naar de concertzaal-kerk te Heide. Zij luisterden er de Eucharistieviering op ter gelegenheid van het hoogfeest van Pinksteren. Voor de talrijk opgekomen parochianen van Heide was het een aangename en verrijkende viering, voorgegaan door pastoor Bernard De Preter. Het Sint-Ceciliakoor van Kalmthout-Centrum zong onder leiding van Leo Orban de VIIIste Gregoriaanse mis, met architect-orgeliste titularis Franck Stals aan het orgel. Het werd een programma met aangepaste liederen voor Pinksteren, feest van de Heilige Geest. Na

“Kom Schepper Heilige Geest” en “Geest van hierboven”, volgde “Nu bidden wij de Heilige Geest” en tenslotte “Geest beloon me”. De kerkgangers genoten ten volle van de mooie viering, en droomden van de tijd van het pastoraat van pastoor o.r. Jos Verhaegen, toen de parochie van Sint-Jozef te Heide één grote levende gemeenschap vormde. Het Sint-Jozefkoor en het GMK-koor luisterden toen de wekelijkse Eucharistieviering op in hun eigen parochiekerk. Hun parochieleuze was toen “Wij bouwen aan Gemeenschap”.

*(bijdrage van Lieven Gorissen)*



## Infoavond rond dementie.



Wie meer te weten wil komen over dementie kan op dinsdag 11 juni om 19u30 terecht in het LDC Kruisbos (Kapellensteenweg 81). Het is een organisatie van de Ouderenadviesraad van Kalmthout. Als je de voordracht wil bijwonen wordt er gevraagd om vooraf in te schrijven. Dit kan aan de balie van het LDC Kruisbos, door een mail te sturen aan [ldc.kruisbos@demedemens.be](mailto:ldc.kruisbos@demedemens.be) of telefonisch 03/620.11.60.

## Gilbert Uittenhousen meent deel!

MuseumPASSmusées schreef samen met de VRT en KBR, de Koninklijke Bibliotheek van België, een wedstrijd uit onder de titel “de Nationale Expo”. Spijtig dat we dit nieuws iets te laat opvingen, tot 19 mei kon men stemmen om dit werk aan te prijzen. In 2024 is het 75 jaar geleden dat James Ensor overleed. De tentoonstelling waaraan de wedstrijd is gekoppeld is een eerbetoon aan de schilder. Tijdens de daaraan gekoppelde wedstrijd wil men werken verzamelen van kunstenaars met een knipoog naar Ensor. Tijdens de expo zullen er 70 ingezonden werken opgehangen worden. Mogelijk wordt het werk dat Gilbert instuurde één van die werken. Uiteindelijk zijn er 2966 werken ingezonden, waarvan er dus 70 worden gekozen! Voor Gilbert stond de teller zondagavond op 60 stemmen. Gilbert schilderde zijn werk op canvas van 80 hoog en 100 breed en noemde zijn werk “Godvergeten”.



## Een warme oproep voor Heide vertelt!

Heide vertelt is nu al meer dan 4 jaar actief. Het startte op 6 april 2020 vanuit BIN Withoefse Heide met de bedoeling de mensen tijdens de lockdown wat amusement aan te bieden door een aantal verhalen te schrijven en te bundelen, en deze dan via een digitaal krantje te verspreiden onder de BIN-leden. Het kende een onverwacht succes en vandaag is er nog altijd “Heide vertelt”. Al die tijd werd dit uitgegeven onder de





auspiciën van BIN Withoefse Heide en worden ook de kosten hiervoor gedragen door het BIN. Ondertussen is er zich ook een groep gaan vormen die het geheel mee ondersteunt en zijn er plannen om dit alles nog beter te stroomlijnen en “Heide vertelt” los te maken van het BIN. Bedoeling is over te gaan naar het oprichten van een vereniging die dit verder moet bestendigen. Daarnaast zijn er ook plannen om nog meer te doen en wordt er al gedroomd om volgend jaar een boek uit te brengen (hierover later meer).

### **Wat zoeken wij nu?**

Ondertussen zoeken wij enkele enthousiaste mensen die bereid zijn zich te engageren om doorheen het jaar kleinere taken mee op te nemen en enkele malen per jaar mee te vergaderen onder de vorm van een VZW. Eigenlijk gaat het vooral over een ondersteunende rol van een paar mensen die deze vorm van communicatie genegen zijn. Mee teksten aanleveren kan uiteraard ook, maar het eerste doel is vooral de vereniging mee structuur te geven. **Het doel:** Heide vertelt verder bestendigen voor de toekomst, dit ook financieel blijven mogelijk maken, en mee na te denken over de verdere weg die we gaan bewandelen. Ben jij iemand die er mee voor wil zorgen dat “Heide vertelt” een verdere, en mooie, toekomst tegemoet gaat stuur dan even een mailtje naar de redactie: [vandenbuijslouis@gmail.com](mailto:vandenbuijslouis@gmail.com)

(de bijgaande foto is gemaakt toen het eerste protocol voor BIN Withoefse heide werd ondertekend. Op de foto: boven vlnr: Piet Van Hecke, Maarten De Bock (nu nog actief als co-coördinator) Bob Pintjens; onder: de afgevaardigde van de politie, burgemeester Lukas Jacobs en Werner Van der Steen)



## Oude en vergeten beroepen van vroeger

### Vandaag: Heiligen bakker (nr.19)

De heiligenbakker (heyligenbacker), ook wel beeldendrucker genoemd, vervaardigde heiligenbeeldjes. Als grondstof werd pijpenaarde (waarschijnlijk afkomstig uit de Maasvallei of het Rijnland) of terracotta, een mengsel van rode klei met pijpenaarde, gebruikt.



In de middeleeuwen heette dat beroep ook wel een heiligen bakker.

De beeldjes werden vervaardigd in mallen van hetzelfde materiaal. Om deze mallen te maken werd in de nog zachte klei een zogenaamde patrijs gedrukt, dikwijls een gesneden houten beeld. Als de klei voldoende gehard was, werd de patrijs verwijderd en kon de mal gebakken worden. Voor een beeldje waren een voor- en achterkant nodig. In deze mallen, die eerst ingevet waren, werd dan pijpenaarde gedrukt om het gewenste afgietsel te krijgen, waarna het

bakken daarvan plaatsvond. Grotere voorwerpen maakte men door de onderdelen los te vervaardigen, door met natte klei aan elkaar te plakken en het geheel te bakken. Na het bakken werden de beelden beschilderd. Via de patrijzen (mallen) konden uiteraard meerdere afgietsels worden vervaardigd. Er was handel in de beelden, maar ook in de mallen. Het bakken werd wel ook wel uitbesteed aan een pottenbakker.

(bijdrage van Paul Witters)

## Zimmer Koffies in Heide - Deel II

Dat Carlo Willems een zeer innovatief zakenman was ..... De ruimte achter het woonhuis werd al snel uitgebouwd tot een professionele koffiebranderij. Vele machines werden geïnstalleerd. *Kent u nog de klassieke koffiefilter?*



Wist u dat Carlo Willems dit deed? Hij ontwikkelde een machine om op een eenvoudige manier een laagje koffie onderaan in de plastic filter aan te brengen. Iedere filter moest immers gevuld worden met gemalen koffie. Dan werd deze koffie automatisch door een fijn filterpapiertje afgedekt om bij gebruik het warme water door deze filter te laten druppelen. Later is deze productiemethode verkocht aan Rombouts koffie. Onderstaande foto's geven u een kijk op deze machines.



De koffie werd aan de man gebracht door een heel team van vertegenwoordigers. Zij brachten de producten rond met een Bedford bestelwagen die elke ochtend werd volgeladen. Zo kon het hele team van 20 vertegenwoordigers zijn verkoopronde beginnen. Een hele organisatie en ook technisch een hele aanpak want deze camionettes moesten meer dan geregeld onderhouden worden en indien nodig hersteld worden.



Dit gebeurde bij garage Ruys in Achterbroek. Over gans België werd Zimmer koffies een begrip. Heel veel horecazaken kochten het merk Zimmer aan waardoor ook een hele merchandising ontstond zoals koffietassen, plateaus,...





De consument kon kennismaken met het merk Zimmer Koffies omdat het in de jaren '60 in de kleinhandel werd aangeboden. De verkoopcijfers groeiden verder en om nog meer Zimmer Koffies door de consument te laten drinken ontstonden er sterke marketing promoties. Eén van de meest bekende promoties was het verzamelen van Zimmer-bonuspunten. Op alle verpakkingen van Zimmer Koffies werden er bovenaan speciale spaarpunten aangebracht. Het sparen van deze punten leverde extra geschenken op. De bijeen gespaarde punten of waardebonnen kon men direct inruilen in de shop naast de koffiebranderij. Dit soort promoties bevorderde nog sterker de groei van de winkel naar de consument toe.



Maar dan sloeg het noodlot toe... Op 18 september 1975 overleed Carlo Willems ten gevolge van een auto-ongeval in Kapellen. Dit verlies was een enorme slag voor het bloeiend Zimmer Koffies bedrijf, een klap dat het bedrijf niet meer te boven kwam. Daarop werd beslist om met de koffiebranderij te stoppen, niettegenstaande er plannen waren om de koffiebranderij verder uit te breiden. De bewoners uit de omgeving hadden zich eerder al hevig verzet tegen deze plannen, niet alleen de geur maar ook met reden dat het rondvliegen van de losgekomen pelletjes tijdens het brandproces voor milieuhinder zorgden. Om deze hinder tegemoet te komen werd de hoogte van de schouw van de koffiebranderij eerder al verhoogd, maar het protest bleef aanhouden. Er waren plannen gemaakt om een nieuw terrein aan te kopen op het industrieterrein in Essen. Door het overlijden van Carlo Willems kwam er abrupt een einde aan deze plannen. Gezien er reeds een hele business was opgebouwd rond de verdeling van de producten uit de geschenken catalogus werd de beslissing genomen om deze producten aan te bieden en te verkopen in een shop, omgebouwd in de oude koffiebranderij. Onder de naam "Zimmer Non Food" werden producten zoals geschenken, huishoudartikelen, speelgoed en tuinmeubelen aangeboden.



En zo bleef de naam Zimmer nog verder bestaan in Heide tot 1995, het jaar waarin alle activiteiten werden stopgezet, hiermee verdween er weer een stukje economisch verleden in Heide. Het economisch verleden in Heide dat wij kenden met de vroegere Plastilit, diamantslijperijen, wasblekerij, champignonkwekerij, horeca, hotels  
(bijdrage van Paul Witters)

## Buurtkoffie in Dennendael!



Een volgende buurtkoffie gaat door op 28 mei om 14u in het kunsthuis Ernest Albert in de Hortentialaan. Deze maal komt de directie van Coda langs om de aanwezigen te informeren over hun werking. Coda is bij vele mensen gekend als de organisatie voor palliatieve zorg, ook wel van de jaarlijkse BBQ die men organiseert om geld in het laadje te krijgen. Het belooft een veelzijdige middag te worden. Uiteraard is er ook weer koffie, thee of een ander drankje dat klaarstaat!

*(foto genomen en ingezonden door Bob Autrique)*

## Haan weer op torenspits van de kerk in Kalmthout-Centrum.



Het leek wel een aflevering van de legendarische “Don Camillo”, toen burgemeester Lukas Jacobs en pastoor Bernard De Preter van Kalmthout, beiden stevig in een veiligheidsharnas, in een bak van een hoge hijskraan kropen. Dinsdag 21 mei plaatsten technici van de firma Van Loy uit Herselt, als bekroning van een meer dan een jaar durende restauratie van de daken en gebinten van de kerk van Kalmthout-Centrum, de haan weer op de torenspits. Eerst had de pastoor de met bladgoud vergulde koperen haan gezegend, en plaatste Jacobs een capsule met info en beschrijving van de gemeente anno 2024, in de bol die onder het torenkruis kwam. De Preter wees op de haan die de dag aankondigt, evenals het verraad van Petrus, maar ons ook oproept Jezus steeds te volgen. Voorzitter van de Kerkraad, oud-burgemeester Dirk Erreygers, legde kort de restauratiewerken uit die niet enkel daken, leien en

goten betrof, maar meer nog het dakgebinte boven de kerkgewelven, waarna de leden met de hoofdactoren op de foto gingen met hun haan. Pastoor en burgemeester werden samen liefst 60 meter hoog geheven, terwijl De Preter simuleerde de toeschouwers vanaf een preconciliaire preekstoel met enkele kwinkslagen toe te spreken, en een “Hemelvaartlied” aanhief. Zo konden “Kerk & Staat” op hoog niveau, broederlijk van héél kort bij, de plaatsing van hun nieuw geplaatste haan goedkeuren. Daarna volgden Erreygers en een kerksraadslid, en kreeg ook de pers beperkt gelegenheid om vanop grote hoogte wat beelden te schieten. Buurtbewoner, bakker o.r. Joseph Vanwesenbeeck (1944), die ook kwam kijken, vertelde me dat hij als 4/5 jarige, de haan gezien had, toen mannen van aannemer Arthur Clemminck uit Heide hem in een deken gerold, bij hen in de winkel kwamen laten zien, mits de betaling van enkele franken. Dat was dan bij de afronding van de wederopbouw van de kerktoren, die op 12.10.1944 opgeblazen werd. Na zovele jaren was het dan ook voor velen een unieke gelegenheid om die vertrouwde torenhaan nu van zo dicht bij te kunnen zien!



*(bijdrage van Lieven Gorissen, op de foto's Pastoor De Preter en Burgemeester Lukas Jacobs)*



## Uit de oude doos: herinneringen!



We vonden in het archief van wijlen Michel Lambrechts een foto met als benaming “Polberg Heide”. Wie kan ons helpen om meer info te verzamelen rond deze foto? Waar was de Polberg in Heide?



We publiceren ook een foto genaamd “Zicht aan ’t Kapelleken”, het is eigenlijk een zicht van de baan die we nu kennen als Kapellensteenweg waar helemaal links het “Kapelleke” in beeld komt, zo zag de baan van Heide naar Kapellen er toen uit.



We geven onze lezers ook nog een zicht mee van het Heide-statieplein (jaartal niet gekend). We merken de vorige hotels en drankgelegenheden “Des Flandres” en “Au bien venu”. In de achtergrond zien we het klooster (nu café ’t Centrum) in opbouw. Op dat moment heeft het Heidestatieplein zijn vorm (zoals we het nu kennen) al min of meer aangenomen.

*“Heide vertelt” is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen.  
Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1,  
2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).  
Redactieadres: [vandenbuijslouis@gmail.com](mailto:vandenbuijslouis@gmail.com)  
Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de  
website [www.binkalmthout.be](http://www.binkalmthout.be)*

