



Heide  
vertelt



225

5 mei 2024

## Open atelier bij beeldhouwer Erik Legrand

Op zaterdag 11 mei en zondag 12 mei er telkens van 10u tot 18u een open atelier in de Bakkersdreef nummer 27 bij beeldhouwer Erik Legrand. Wanneer je de tuin betreed zal je merken welke mooie creaties de beeldhouwer vervaardigt. Het gaat om een collectie van beelden in keramiek en diverse metalen. Naast de tuin is ook een bezoek aan de atelier en de overdekte galerij de moeite waard. De ingang is gratis en vrijblijvend. Het parcours dat ter beschikking is kan ook voor rolstoel- en buggygebruikers. Aan de oprit van het pand wordt een fietsparking voorzien. Alleszins een bezoek waard!



## Een verhaal over de “heideputten”

In het tijdschrift “Lijn 12” schreef wijlen gemeentearchivaris Jos Vorrsele een verhaal over de “heideputten”. Met dank aan Machteld Overlaet, zo kunnen wij jullie dit verhaal in ons krantje laten meelezen:



“In Heide, op de hoek van de Kapellensteenweg en de Missiehuislei strekt zich een wijde waterplas uit. Het is een oude kleiput zoals er rond de eeuwwisseling, zij het dan beperkter van omvang, nog meerdere in de omgeving van de Withoef voorkwamen. Het is vervaarlijk diep en meer dan één heeft daarin, in de loop der jaren, bij het baden het leven gelaten. Nu ligt hij daar als een blijvende getuigenis van de intensieve kleiuitbating daar ter plaatse in de jaren 1860 -1865, toen in zijn omgeving enorme

hoeveelheden steen werden gebakken ten behoeve van de in die tijd aangelegde Brialmont-omheining of de nieuwe vestinggordel rond Antwerpen. Deze reusachtige onderneming werd aangevat in maart 1860, maar reeds op 30 november 1859 was de uitvoering ertoe toegewezen aan de firma Pauwels & Co van Brussel, welke toen voor hetzelfde doel ook steenbakkerijen oprichtte te Niel en te Bazel (O-VI). Buiten de manschappen, geleverd door zestien linieregimenten, waren er ongeveer nog dertienduizend burgerlijke werknemers bij deze onderneming tewerkgesteld. Ook in Heide richtte de firma Pauwels steenovens op, tien aan de oostzijde van de Kapellensteenweg, rechtover de garage Balemans, en even zoveel ten westen van de Withoef. Jaren nadien stond deze omgeving nog bekend als de “heideputten” en vormde de aldaar ontstane waterplassen met hun pittoreske omkadering, een aantrekkingsoord voor de Antwerpse toeristen, die er binst de zomermaanden ook talrijk werden aangetroffen. De gronden waarop de steenovens stonden, waren in de jaren 1847-1848 van de gemeente bij publieke veiling overgegaan op een zekere Edward De

Vijlder, eigenaar te Brussel, die aan de firma Pauwels toestond genoemde steenovens op zijn eigendommen op te richten. Een menigte arbeiders en zelfs kinderen vonden daar werk en de Kalmthoutse neringdoeners en ambachten zijn daar op hun beurt wel bij gevaren. Zelfs vanuit Nederland kwam er werkvolk naar de onderneming afgezakt. Zo weten wij dat volgende personen in de aldaar opgerichte loodsen en noodwoningen waren ondergebracht: Frans Vincent en P.J. Van Wesenbeek van Kalmthout, Hub.Marijssen en Jos Van Averdonck-Meesters van Wuustwezel, Adriaan Schepers-Pinksteren van Zundert, Jan-Frans Mertens-Bursen en Bend. Van Cleemput-Verwimp van Bazel, Jan Schepers-Tuytelaars van Meerle, Evrard Van Geel-Vissenbergh van Rucphen en Joannes Luycken-Stallen van Etten-Leur. Zij waren als ploegbaas aan de onderneming verbonden. Treinen kwamen toen in de omgeving van de Withoef tot over de baan Kalmthout-Kapellen, want vanuit de richting Kapellenbos was er een dubbel zijspoor voorzien voor het wegvoeren van de gebakken steen. Er wordt verteld dat deze treinen uitgegraven aarde mee terugbrachten om daarmee uitgebate kleiputten te dempen.

Onmogelijk is zulks niet en grondboringen ter plaatse zouden zulks gemakkelijk uitwijzen. Of het waar is dat er zich onder één der huizen van de Withoeflei een dertig meter diepe, gemetste en bij het beëindigen van de onderneming gedempte put zou bevinden hebben we evenmin kunnen achterhalen. In die tijd ontstond



de Missiehuislei die toen bekend stond als de "rode weg". De kleur van het steengruis, waarmede hij verhard was, schonk hem voorzeker deze naam. In het verslag van de gemeenteraadszitting, dd. 17 december 1967, wordt als volgt een beeld geschetst van het uitzicht der terreinen rond de Withoef, na het stopzetten van de werken in 1965: *een groot gedeelte bestaat uit diepe putten waaruit men de stoffen tot gezegde fabricatie heeft genomen en is dus voor ontginning ongeschikt. Het*

*grootste gedeelte van die grond is reeds ontgonnen en met mast bebost. Een klein gedeelte blijft nog over, waarop zich thans nog enige steenhopen en materiaal bevinden, dat na ontruiming kan ontgonnen worden.*

Op 4 oktober 1864 begon men te Antwerpen de oude Spaanse vesten op te ruimen en sloopte men onder andere de Rode poort (de Rode straat herinnert er nog aan) langs waar onze voorouders eeuwenlang de binnenstad bereikten. Rond die tijd verdween te Kalmthout uit de Boterbergen het zogenaamde Hanskensduin. Het zand van dit duin werd naar Antwerpen gevoerd om ermee een gedeelte der oude vesten (nu de Leien) te dempen. In hoeverre het verhaal van het weergevonden geraamte van Hansken, de geradbraakte boosdoener uit een paar honderd jaar her, tot de waarheid of de legende behoort, weten we niet. In ieder geval stonden in de middeleeuwen galg en rad in de nabijheid van genoemde duin.

## Huldiging boswachter en verzetsheld Louis Schaeken

Dinsdag 7 mei geven Nico Wouters (CegeSoma/Rijksarchief) en Ruud Martens (8 meicoalitie Kalmthout) een lezing over respectievelijk het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen en het verzet in Kalmthout. 's Anderendaags, woensdag 8 mei, is er een herdenking en huldiging voor Louis Schaeken, de tweede leider van het Belgisch Legioen / Geheim Leger in Kalmthout, de belangrijkste verzetsorganisatie in Kalmthout actief tijdens de Tweede Wereldoorlog. Louis Schaeken (°Retie, 30 november 1898) is vanaf 1936 boswachter op het domein van de chocoladefabrikant Meurisse aan de Putse Moer in Heide-Kalmthout. Louis Schaeken wordt, samen met veldwachter Frans Ruys, op 1 februari 1941 door Albert Peeters gerekruteerd voor het Belgisch Legioen, een door militairen opgezette organisatie die haar naam later verandert in 'Geheim Leger'. Veel meer dan Albert Peeters nemen Louis Schaeken en Frans Ruys de uitbouw

Woensdag 8 mei, 19 uur  
Bloemenhulde  
Louis Schaeken  
Begraafplaats Heide

8 meicoalitie & Curieus Kalmthout organiseren  
dinsdag 7 mei 2024 om 20 uur



## HET VERZET TIJDENS DE TWEDE WERELDOORLOG

Sprekers: Nico Wouters en Ruud Martens

Club K, Kapellensteenweg 234, 2920 Kalmthout - Inkom gratis



Louis Schaeken steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Hij tekent mee de plannen van de vliegvelden in Hoogerheide en Gilzerheide in Nederland, zodat de geallieerden weten waar ze hun bommen best droppen. Louis Schaeken geeft ook inlichtingen door over Duitse munitieopslagplaatsen, brengt in Nederland ontvluchte Franse krijgsgevangenen veilig weg, en doet dat ook met piloten en andere bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen van de geallieerden. Louis Schaeken gaat mee een elektriciteitskabel en telefoonkabels doorsnijden. Op het terrein aan de Putse Moer worden in september 1944 op twee geheime plekken goederen en wapens gedropt. Op 1 december 1943 geeft Louis Schaeken de leiding over het Geheim Leger in Kalmthout door aan Jacques Meurisse. Louis Schaeken blijft echter actief in het verzet. Aan zijn verzetsactiviteiten houdt Louis Schaeken een serieuze longvliesontsteking over. Volgens Jacques Meurisse door 's nachts bezweet in de kou te moeten blijven liggen tot de Duitse patrouilles voorbij zijn. Op 19 januari 1944 ontsnapt Louis Schaeken op het nippertje aan zijn aanhouding wanneer hij geld voor ondergedoken verzetsmensen wil bezorgen aan Gerard Boyart in Ekeren. Gerard Boyart en pastoor van Putte/verzetsman Vincent Mercier zijn net tevoren aangehouden door de *Sicherheitspolizei*. Dochter Gabriëlle 'Gaby' Schaeken (°Dessel, 25 augustus 1922) is vanaf 1 mei 1942 actief bij het Geheim Leger. Zoals vele vrouwen is ze actief als 'estafette' voor het overbrengen van berichten. Ze geeft onderdak aan gevluchte Franse krijgsgevangenen en aan bemanningsleden van neergeschoten vliegtuigen. Gaby is een mooie vrouw en redt zich een paar keren uit penibele situaties door haar charmes. Ze overlijdt op 7 december 2012 in een woonzorgcentrum in Wuustwezel. In zijn vrije tijd is Louis Schaeken een schilder die zich laat inspireren door wat hij in en om de heide ziet. Hij schildert een honderdtal doeken. In 1951 is op een eerste tentoonstelling werk van Louis Schaeken te zien. In 1953 is er een solotentoonstelling waar een veertigtal doeken worden verkocht. De opbrengst gaat integraal naar de sociale werken van de gemeente Kalmthout. In 1954 wordt nog werk van Louis Schaeken tentoongesteld. De opbrengst van de verkoop van de tentoongestelde schilderijen gaat andermaal naar een goed doel. Op 1 augustus 1957 overlijdt Louis Schaeken als gevolg van een verkeersongeval. Een van de actiefste mensen in het verzet tegen de Duitse bezetter heeft bijgevolg maar dertien jaar kunnen genieten van de herwonnen vrijheid. Een eerbetoon aan deze verzetsheld is het minste dat wij kunnen doen. Als schilder werd Louis Schaeken herdacht met een



tentoonstelling in 1966 die 95 van zijn werken samenbracht, bijna allemaal afkomstig van inwoners uit Kalmthout.

• *Dinsdag 7 mei, om 20 uur in Club K (Kapellensteenweg 234): Lezing door Nico Wouters over het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen en door Ruud Martens over het verzet in Kalmthout. Inkom: gratis.*

• *Woensdag 8 mei, om 19 uur onder het overdekte paviljoen op de begraafplaats in Heide (Vredelaan 1): Huldiging voor Louis Schaeken met toespraken namens de 8 meicoalitie en het gemeentebestuur, en muziek van de Oekraïense violiste Nataliia Lozova.*

*(bijdrage van Ruud Martens)*

## G-sportploeg van Heibos in de kijker op 26 mei!



Op zondag 26 mei gaat de Memorial Jaro De Bruyne door op en rond het voetbalveld van Heibos. Eén van de hoogtepunten is de G-voetbalploeg van Heibos die voor eigen publiek een toernooi speelt tegen verschillende andere G-sportploegen. Het toernooi start vanaf 13u en de G-sporters kunnen alle aanmoedigingen gebruiken. Het toernooi kadert is een geheel van G-sporten: wielrennen, tennis, boccia, en een rolstoelwandeling. In een volgende editie van ons krantje geven wij jullie nog wat meer info maar zorg dat je erbij kan zijn!

## Cafés tegenover de kerk van Kalmthout-centrum.

Als gevolg van een foto van het Kerkeneind welke wij vorige maand afdrukten kregen wij een reactie van Guido Jongeneelen. Guido was de laatste bewoner van het pand dat wij voorheen kende als café De Klok. Er was toen sprake van twee cafés. Ook daarnaast, op de plaats waar later de sparwinkel van Louis Huysmans, en nog later speelgoedwinkel 't Sparreke was, daar was ook een café. Via Jan Jongeneelen, nonkel van Guido, zijn we nu te



weten gekomen dat het voormalig cafe "Onder den Toren" noemde, het werd uitgebaat door Suske Simons. In die periode (wanneer de bewuste foto werd gemaakt) waren er dus twee cafés naast elkaar op het

Kerkeneind tegenover de kerk. Het huis waar de Belgische vlag uitsteekt staat er nog altijd. Het was toen geen café maar een burgerwoning, nu is daar café: "De Kroon".

## Joodse overrompeling in Heide (afl.1)

In de aanloop naar de oprichting van een parochie te Heide-Kapellenbos, had stichtend pastoor Z.E.H. Antoine De Preter op 8.9.1928 een onderhoud met Mgr. Van Cauwenbergh. In zijn enthousiasme schreef hij hem de volgende dag reeds vanuit Antwerpen. Hij zou de noodzaak van een eventuele nieuwe parochie te Heide nog eens extra onderlijnen: "... *puis qu'il importe avant-tout d'empêcher que Heide ne devienne complètement 'heidensch'!*". Hij vervolgt: "*A cet-effet, le mouvement sioniste doit être endigué par l'érection d'une église et d'une école catholique. On sauverait ainsi la jeunesse, on ramènerait discrètement les indifférents et on irait à la recherche des brebis perdues! Les nombreux voyageurs qui se rendent et reviennent de la Hollande verront prochainement à gauche le spectre d'une synagogue. Ce spectacle doit être mâté à droite, par la vue d'une belle église catholique. La confiance renaîtrait dans l'âme des habitants de Cappellenbosch, Heide et Calmpthout!*".

Deze argumentatie moet ons niet verbazen. Op 19.5.1929 schreef hij, aan dezelfde, in verband met de school, "*décidément la population scolaire à Heide est nulle, il n'y a pas d'enfants chrétiens, il y a environ mille juifs. La seule population scolaire, intéressante, est celle du Cappellenbosch*". Ook Louis Bareel die nog fel van zich zal doen spreken, schreef eveneens aan Mgr. Van Cauwenbergh in zijn zeer uitvoerig rapport van 18.9.1928: "*l du plan. Centre de villégiature Juive. Ils y sont cantonnées à leur façon, groupés; souvent plusieurs ménages dans une habitation; malheureusement, ils s'étendent un peu vers Cappellenbosch et surtout vers Calmpthout*". Op het bijgevoegde plan zien we dat bewuste sectie "I" het blok omvat tussen de spoorlijn, de huidige Heidestatiestraat en de Kapellensteenweg, in de richting Kalmthout. Met de inplanting van een kerk zag ook hij, "*Face au Judaïsme et modernisme. ... une influence bienfaisante*". Tot overmaat van ramp bemerkte hij: "*I. Une agglomération Juive avec sa synagogue. – Plus loin, vers l'Eglise se trouve, la maison Socialiste, au milieu de l'agglomération de Calmpthout*". Zelfs bij het afscheid van pastoor De Preter op 16.7.1967, herinnerde A.M. Schepens nog in zijn toespraak aan het feit dat omliggende parochies de nieuwe parochie Heide-Kapellenbos in die tijd, als "*Sodoma en Gomora*" bestempelden!

### Het Joodse overwicht te Heide



Schreef Frans van den Brande zelf niet over "*het enorm groot aantal joodse hotelletjes en pensions, en boerderijen, de joodse bakkers, slaggers, schoenmakers, slijpers, Zionisten en Bundisten (die mee de aanzet gaven tot de bouw van het socialistische Volkshuis in Kalmthout, waarvan de eerste steen in 1926 werd gelegd door de latere Antwerpse socialistische burgemeester Craeybeckx)*" (Belgisch Israëlitisch Weekblad 6.9.2002 p.10). In de brochure "*Open Monumentendag Vlaanderen 2002*" (p.35) lezen we:

"Na W.O.I groeide hier de joodse gemeenschap sterk aan en hadden onder meer kapitaalkrachtige diamantairs er een buitenverblijf" en "*De joodse gemeenschap in Kalmthout was op een zeker ogenblik zo belangrijk dat de eerste Jesjiva in België (godsdienstschool voor hoger onderwijs, o.m. voor opleiding rabbijnen) hier gevestigd werd*". Volgens de telling van Marleen Van Landeghem zouden er tussen 1931 en

1942 liefst 700 joden ingeschreven worden te Kalmthout, waarvan 382 Polen en slechts 80 Belgen! Toevallig werden er die jaren evenveel geboren als er overlijdens waren, telkens 15 (M. Van Landeghem, *De Joodse Kalmthoutenaar*, in Calmpthoutania, jrg 43, 1991-3, p.85-86). Jean Bastiaensen haalde deze 700 ook aan en voegde er aan toe: *“maar het werkelijke aantal lag veel hoger”* (J. Bastiaensen, *Chronologie van een millennium*, in Calmpthoutania, jrg.52, 2000-3, p.109). Uit het verslag van de Kerkfabriek van Kalmthout van 5.7.1931 onthouden we dat de moederparochie in 1929 slechts 475 van haar 3.545 inwoners afstond aan de nieuw opgerichte parochie Heide. Dat geeft enig gedacht van de toenmalige verhouding joden – niet joden, te Heide!

### De eerste golf voor WO I

De joodse gemeenschap was beslist niet onbekend met Kalmthout. Vertelde meester Tireliren al niet dat Kalmthoutenaren met de trein naar Antwerpen trokken om er met soepkiekens, van deur tot deur te leuren – *“vooral bij joden”* (A. Tireliren, *Achterbroek, opstandig dorp*, Essen, sd., p.267). M. Goossens voegde er aan toe dat *“de Kalmthoutse kwekers frequenteerden dan ook regelmatig deze middens”* – van de *“Antwerpse Joden-bourgeoisie”* (M. Goossens, *Een negentiende eeuws heidedorp in transformatie, Kalmthout 1835-1910. De mutatie van de activiteitsstructuur*, in Bijdragen tot de geschiedenis, jrg.67, 1984-3/4, p.236). Volgens Sylvain Brachfeld (De Centrale, jan..1973 nr.95) kwamen kort na de eeuwwisseling (1900) joden er

zich vestigen *“- op enkele Russische of Oostenrijkse staatsburgers na – allemaal zgn. Amsterdamse joden, diamantbewerkers van beroep”*. Zij waren sterk geassimileerd en werden volgens citaat van archivaris meester Jos Vorrsselmans door de plaatselijke inwoners *‘aanvaard’*. De Hollandse joden verlieten meestal de gemeente in 1914 (WO I). Het bekendst waren beslist, het reeds in 1904 door de Antwerpse joden-diamantairs Bernard Bolle en Paul Lewedow gebouwde *“t Hof van Heide”*, op



de hoek van de Nieuwstraat en de Heidebloemlaan, het zogenaamde *“Jodenhotel”*, dat in 1912 afbrandde en niet meer opgebouwd werd (R. Neys, *Kalmthout te Kijk*, sl.nd. {Kalmthout, 1991}, p.174-175). Vooral na 1920 zochten talrijke joodse families uit Antwerpen Heide op: *“meestal afkomstig uit Polen, waaronder relatief veel vrome lieden”*. Zo kwamen er verschillende hotels onder rabinaal toezicht. Vermelden we, zonder volledigheid na te streven, bv. het hotel *“de Zwaan”* op de hoek Heidestatiestraat en Leopoldstraat, dat van 1924 tot 1930 uitgebaat werd door de joodse bakker Jankel Stern uit Antwerpen. Vanaf 1924 baatte Abraham Mangel het pension *“Acaciahof”* uit, eerst Kapellensteenweg, later Leopoldstraat in villa *“Felicie-Helena”*. Menachem Brunner bleef ook na WO I zijn *“Hotel Brunner”* (Kapellensteenweg, later Vredeburg) uitbaten, terwijl zijn kellner Maurice Cluck het *“Rozenberghof”* (Thillostraat) overnam. De Antwerpse bakker Stern nam het *“Hotel de Zwaan”* over in de Heidestatiestraat van 1924 tot 1930. Daar was ook een joodse kruidenierswinkel en in de Heidestraat was er de joodse haarkapper *“Sabera”*. Het Vinkenhof (Kinderwelzijnstraat 9) hoorde toe aan de familie Kornreich (S. Brachfeld, *Joden te Heide – Kalmthout*, overname in Calmpthoutania, jrg. 27, 1975-4, p.105-108). Het bekende Keienhof (Max Temmermanlaan) werd vanaf 1920 een geliefd rust- en vakantieoord voor joodse families (R. Neys, *Kalmthout te Kijk*, o.c., p.192 & afb., ook afb. Hotel de Zwaan p.175, Hotel Meyer p.193, Rozenberghof p.201).

(bijdrage van Lieven Gorissen)

## Frans Brocatus met pensioen!



Frans Brocatus zitten aan zijn schrijfmachine en merken Jos Elst (links) en Staf Livens als collega's op de foto. Op hetzelfde bureel werkte in die periode ook nog Louis Mous. Ondertussen is alles zo veranderd en dat is wat Frans doorheen die jaren allemaal heeft meegemaakt! Geniet nu van je pensioen Frans!



## Oude en vergeten beroepen van vroeger

### Vandaag: *Varkensschouwer (nr.16)*

Een varkensschouwer was toezichthouder op de slacht van varkens. De meeste varkens in de 17e eeuw werden voor eigen gebruik geslacht. Slechts een klein deel van het vlees kwam op de markt. En dat was het werkterrein van de varkensschouwer, de voorloper van de voedselinspecteurs. De voornaamste taak van deze varkensschouwer was erop toe te zien of een varken al dan niet 'vinnig' was, ook wel 'gortig' of 'garstig' genoemd. Bij een levend dier kon alleen de kenner dit zien aan de hand van de vinnen, een soort van blaasjes, onder de tong. De keuring was hiermee klaar, maar elders werd het varken ook nog eens in geslachte toestand gekeurd, op knobbeltjes in het vetweefsel. Die gaven een ranzige smaak aan het vlees. Van zieke dieren afkomstig vlees werd niet als onbruikbaar, maar wel als minderwaardig beschouwd. Wat onverkocht bleef verdween vaak naar het gasthuis of naar de armen. De keurmeester bepaalde of het vlees nog eetbaar was. Men nam het daarbij niet al te nauw. Aan een beetje bedorven vlees ging je niet dood, was destijds de gangbare opinie. De schouwers waren meest keuterboeren, het was een bijbaantje. Veel zal dat niet opgeleverd hebben, want er werd op deze inkomsten geen belasting geheven. En de belastingdienst kennende zou die heus wel hebben toegeslagen als er maar enigszins wat te halen viel.



### **Geen vetpot**

Een vetpot was het sowieso niet. Zo deed een varkensschouwer in het jaar 1792 zijn beklag over schouwers die niet door Gedeputeerde Staten waren aangesteld. Daarop namen GS het besluit dat alleen personen aangesteld door de Staten het beroep mochten uitoefenen. Op overtreding werd een goudstuk boete

gesteld ten gunste van het armenbestuur waar de overtreding werd geconstateerd. Aan het eind van de 18e eeuw bleek uit nieuw onderzoek dat het eten van vlees van tuberculeus vee onschadelijk was voor de volksgezondheid. Franse onderzoekers wezen er ook op dat het eten van vlees afkomstig van vee met runderpest en longziekte, van varkens met vinnen en rotkreupele schapen, mits gekookt, geen bedreiging vormde voor het menselijk welbevinden. Het nut van vleeskeuring werd omstreden en het toezicht verslaptte. Pas na 1850 herleefde de interesse voor vleeshygiëne weer, nadat een aantal nieuwe onderzoeken de schadelijkheid van slecht vlees voor de volksgezondheid overtuigend had aangetoond.

(bijdrage Paul Witters)

## Wat kostte een inkomticket?



Het voetbalseizoen 2013-2014 zit erop, weldra zal de gemeente Kalmthout twee van zijn ploegen kunnen huldigen als kampioenen. Heibos werd de kampioen in 4<sup>de</sup> provinciale en speelt volgend seizoen in 3<sup>de</sup> provinciale. Het was van 1972 geleden dat onze dorpsploeg nog eens kampioen kon spelen. Nieuwmoer werd kampioen in 3<sup>de</sup> provinciale en speelt volgend jaar in tweede. Kalmthout SK eindigde in de middenmoot in tweede provinciale en zal daar ook volgend seizoen, samen met Nieuwmoer, spelen. Achterbroek behaalde een mooie ereplaats in derde provinciale en speelt nog een eindronde om ook naar tweede provinciale te stijgen, zij spelen volgend jaar ofwel in tweede ofwel blijven ze in derde spelen en krijgen zij Heibos op bezoek.

Hiernaast drukken wij een tweetal inkomtickets af uit een lang vervlogen tijd. Zij dienden om toegang te krijgen tot een voetbalwedstrijd op het terrein van Bezemheide-sport (destijds gevestigd in de Gommarus Van Geelstraat) en een ticket voor een wedstrijd van Kalmthout SK.

## Meikevers schudden uit de beukenhagen!

Deze week ook een beetje nostalgie over de meikevers, het is te zeggen: misschien was het ook wel een beetje dierenmishandeling!!! Velen onder ons zullen zeker het zoeken naar meikevers herinneren, ze in de klas loslaten, sommigen zelfs met een touwtje aan de pootjes, opsluiten met een blaadje in een “stekendoosje”, enz.... Een wedstrijd doen om er de meeste te verzamelen hoorde daar ook bij! Vandaag kennen onze jonge lezers dat verhaal veel minder dan vroeger maar ook de meikevers zelf zijn minder talrijk geworden dan vroeger. Als we vroeger naar een beukenhaag toegingen dan hadden we meestal prijs, nu is dat wat anders. Zeggen dat het aan ons “ouderen” ligt dat er nu veel minder meikevers opduiken is zeker te kort door de bocht! Alle gekheid op een stokje, het zoeken naar meikevers had zeker ook zijn charme!!



## Coördinator BIN-Bezemheide overleden.

Op 2 mei overleed Ivo Bloemen (rechts op de foto hiernaast), wonende in de Molenbaan. Hij was al enkele jaren actief binnen het BIN Bezemheide en werd enkele weken geleden aangesteld als de nieuwe coördinator voor deze Bin in opvolging van Ron Van Bussel die kortelings naar de wijk Dorp verhuist. Komende week dinsdag zou er een nieuwe overeenkomst worden ondertekend om dit en de uitbreiding van BIN-Bezemheide officieel te





maken. Vorig weekend werd Ivo opgenomen in het ziekenhuis en het is daar dat hij deze week overleed. Ivo werd geboren op 17 maart 1950. Tijdelijk zal vorig BIN-coördinator Ron Van Bussel de leiding van BIN Bezemheide terug in handen nemen. Van Ivo wordt op 13 mei afscheid genomen.

## Nog overlijdens.

Op 29 april overleed in Brasschaat Lief Monu. Lief was gehuwd met Hugo Vanheybeeck en woonde jarenlang in Heide waar ze samen met haar man en zes kinderen een gezin vormde. Lief werd geboren in Kapellen op 11 september 1939. Gisteren 4 mei werd van haar afscheid genomen in het uitvaartcentrum Hofmans.

---  
Ook Erwin Thijs was een gekend figuur in Heide. Hij werd op 21 april 1960 in Kalmthout geboren en overleed op 30 april in Klina Brasschaat. Erwin was lid van de Harley Davidson club in Putte, zijn motor hoorde er heel zijn leven bij. Van Erwin wordt op woensdag 8 mei om 11u afscheid genomen in het Uitvaartcentrum Hofmans.



---

Marcel Van den Bleeken werd geboren in Kalmthout op 1 mei 1931 en overleed deze week op zijn verjaardag, 1 mei in Klina Brasschaat. Marcel woonde het grootste deel van zijn leven in Heide. Van Marcel wordt afscheid genomen op woensdag 8 mei om 10u in de parochiekerk Sint Jozef in Heide.

Moge zij allen in vrede rusten!



## Uit de oude doos!



De komende weken zullen er weer heel wat studieu-uren onze jongeren tegemoet komen. In ons archief vonden we een foto met als titel "studenten in de duinen". Ik denk dat het wel meer over ontspanning gaat, op de foto zien we weinig studie. Laat ons echter van de gelegenheid gebruik maken om onze studenten een goede examenperiode toe te wensen!

*"Heide vertelt" is een digitaal krantje. Verschijnt wekelijks op zondagmorgen.*

*Redactie: Louis van den Buijs, Heidestatiestraat 58/bus1, 2920 Kalmthout. (0477/22.24.81).*

*Redactieadres: [vandenbuijslouis@gmail.com](mailto:vandenbuijslouis@gmail.com)*

*Eerder verschenen krantjes zijn te raadplegen via de website [www.binkalmthout.be](http://www.binkalmthout.be)*

